

Boeken

Boek van de levensmissie

Een weg van vervulling

Willem Glaudemans

AnkhHermes (2014) ISBN: 9789020210569



Op 23 maart van dit jaar presenteerde Willem Glaudemans zijn nieuwste boek *Boek van de levensmissie*. Het is deel drie in de *Biblios*-serie. De eerste twee boeken zijn: *Boek van het eeuwige leven* en *Boek van vergeving*. In een interview op 13 april 2014 bij radio Gelderland noemt de auteur als doel van deze boeken: mensen helpen op hun weg hier op deze aardbol. Glaudemans: "Het is een vreugdevolle missie en een deel van mijn eigen missie om mensen wegwijs te maken. We zijn geboren op aarde en er was nooit een gebruiksaanwijzing bij." Hij legt verder uit, dat ieder mens na zijn geboorte een eigen plek in gaat vullen met zijn missie en talenten. De universele missie van iedereen is: liefde geven en ontvangen.

Glaudemans heeft als schrijver al aardig wat titels op zijn naam staan. Zo is hij medevertaler van de *Nag Hammadi-geschriften* en is hij eindredacteur van de Nederlandse editie van *Een cursus in wonderen*. Zijn thema's zijn vergeving, spiritueel leiderschap en levensmissie. Hij heeft *Het Talenspel* ontwikkeld, zowel voor de jeugd als voor volwassenen. Hij geeft regelmatig lezingen en workshops.

Een unieke opdracht voor ieder mens

Boek van de levensmissie is prima los van de andere twee boeken uit deze serie te lezen. Uitgangspunt van het boek is dat iedereen een unieke opdracht heeft om te vervullen. Het boek is helder geschreven en overzichtelijk ingedeeld. Het bestaat

uit vier hoofdstukken, die de vier niveaus van een levensmissie inhouden. Dat zijn: het levenskoord, het pijnkoord/ leerkoord, het zielekoord en het groepskoord. Deze hoofdstukken bestaan uit beschrijvingen en opdrachten met behulp van visualisaties, waarbij de lezer steeds dichter naar zijn of haar levensmissie wordt geleid. Je kunt het boek volgens de auteur gebruiken op de manier die aansluit bij jouw behoeften. Alleen het lezen ervan kan al tot inzichten leiden. Het doen van de oefeningen kan de bijbehorende ervaringen brengen en je inzichten persoonlijk en concreet maken. Met daarbij af en toe de aanbeveling, dat als je hulp nodig hebt, je die natuurlijk kunt vinden in de vorm van een talentenspelcoach.

Glaudemans besluit deze inleiding met de woorden:

"De universele uitnodiging en aansporing is steeds om je unieke plek, die vanaf de geboorte op je wacht, te ontdekken en in te nemen, en je licht van daaruit over de wereld te laten schijnen. Niemand anders kan dat voor jou doen. Moge dit boek jou daarbij behulpzaam zijn."

Visualisaties

Glaudemans bouwt in zijn boek een wereld die bestaat uit Bijbelverhalen, sprookjes, metaforen en archetypen. In het eerste deel (*Het levenskoord*) is er bijvoorbeeld de *Visualisatie van de koets* vooraf gegaan met uitleg. Er zijn drie niveaus: de ziel, de koning(in) en de talenten. Je kunt ook zeggen: visie, bestuur en uitvoering. Er ontstaat nu het beeld van: de koets is het lichaam, de passagier is de ziel met een visie/ bestemming, de koetsier is de koning(in) die het bestuur heeft en de paarden zijn de talenten, die de uitvoering verzorgen. Het is dus de bedoeling dat de koning(in) luistert naar de aanwijzingen van de ziel die de levensmissie kent om zo de talenten goed aan te sturen.

Op de website van Glaudemans kun je verschillende visualisaties beluisteren. Het valt wel op dat de auteur geen gebruik maakt van hypnotisch taalgebruik en in een hoog tempo allerlei vragen stelt. Je krijgt als luisteraar niet de tijd om in de beleving te komen. Dat is erg jammer want de metaforen zijn prachtig en het idee erachter ook.

Voor hypnotherapeuten is dit een inspiratievol boek om mee te werken. De visualisaties kun je uiteraard aanpassen en inzetten bij cliënten die op zoek zijn naar hun levensmissie of de zin van hun leven en contact zoeken met hun ziel. Volgens Glaudemans kun je zien aan mensen als zij hun levensmissie leven: mensen gaan stralen en het hele universum werkt mee.